

## *Hulpvliegveld Ockenburgh mei 1940*

*Ter nagedachtenis aan de Nederlandse Militairen die in de Slag om Ockenburgh hun leven voor onze vrijheid gaven.*

In 1937 werd op deze plek "Gemeentelijk sportpark Ockenburgh" in gebruik genomen. Door de toegenomen oorlogsdreiging werd tijdens de mobilisatie in 1939, het sportpark ingericht als hulpvliegveld voor de Nederlandse Luchtstrijdkrachten. Het Bataljon Luchtvaarttroepen zorgde ervoor dat de sportattributen van de sportvelden verwijderd werden en dat de aanwezige kleedruimten in gebruik werden genomen. Op het terrein werden de pas aangekochte Douglas-8A 3N vliegtuigen in elkaar gezet, van bewapening voorzien en ingevlogen. Verder stonden er enkele Fokker toestellen in depot. De portierswoning werd toen als wachtgebouw in gebruik genomen.

Bij de Duitse aanval op 10 mei 1940 was dit hulpvliegveld, samen met de vliegvelden Ypenburg en Valkenburg, een belangrijk doel voor de Duitse luchtlandingstroepen. Het plan was om vanaf deze drie vliegvelden naar het centrum van Den Haag door te stoten om zo de Koningin de militaire leiding en de regering gevangen te nemen, waarna een snelle Nederlandse overgave moest worden afgedwongen. Bij deze operatie werden in totaal meer dan tienduizend parachutisten en luchtlandingstroepen ingezet. Op en rond het hulpvliegveld Ockenburgh zouden in de vroege ochtend van 10 mei 1940 ongeveer duizend manschappen moeten landen.

De Duitse operatie leek in eerste instantie succesvol te zijn, maar uiteindelijk werden de drie vliegvelden dezelfde dag door Nederlandse troepen heroverd. Op en rond het hulpvliegveld Ockenburgh werd hevig gevochten. Na aanvankelijk te zijn terug gedrongen door de veel beter bewapende Duitsers heeft de artillerie, die bij Poeldijk stond opgesteld met hulp van de waarnemingspost in de watertoren van Monster, de Duitsers van het hulpvliegveld Ockenburgh verjaagd. De strijd die toen gevoerd is door de Grenadiers en Jagers en de leden van het 22<sup>ste</sup> Depotcompagnie Bewakingstroepen vertegenwoordigt een belangrijke episode in de geschiedenis van Den Haag. Het 1e Bataljon Grenadiers heroverde Ockenburg uiteindelijk. Zij namen ongeveer honderdzestig manschappen krijgsgevangen.

Bij de verdediging van het hulpvliegveld Ockenburg sneuvelden vierentwintig van de zesennegentig Nederlandse Militairen van de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Achttien militairen van deze eenheid raakten gewonden. Bij de succesvolle herovering later op de dag sneuvelden uiteindelijk nog eens vijftig Nederlandse soldaten. De meeste van hen liggen begraven op het Militaire Erehof te 's-Gravenhage gelegen op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Vanaf de zomer van 1940 tot medio 1943 werd het hulpvliegveld Ockenburgh door de bezetter gebruikt als schijnvliegveld.

Om de herinnering aan deze belangrijke gebeurtenis te bewaren, is dit gebouw sinds 10 mei 2013 gemeentelijk monument. De plaquette werd op 13 juli 2013 onthuld door Burgemeester Van Aartsen in aanwezigheid van veteranen, nabestaanden en belangstellenden.

<http://www.oorlogsgravendenhaag.com>

<http://www.vliegveld-ockenburg.net>

Plaquettes mede mogelijk gemaakt door Meeuwisse Nederland B.V.